



In Uwe gebeden wordt aanbevolen

Anna Adelheid Reinink,

Echtgenote van

Herman Leemreijze.

Geboren te Epe (i. W.) 14 Mei 1890, overleden na voorzien te zijn van de H.H. Sacramenten der Stervenden te Glanerbrug 29 April 1949 en begraven 2 Mei d.o.v. op het R.K. Kerkhof aldaar.

Onverwachts staan we voor een scheiden, dat des te meer wee doet, omdat het hier een moeder geldt die plotseling wordt weggenomen. Vader en kinderen hadden nog graag menig jaar met wederkerige zorgen en liefde deze moeder omringd, maar God besliste anders. Dood wat zijt gij wreed. Na eerst de jonge vrouw en moeder weggerukt te hebben vraagt gij binnen drie maanden wederom een nieuw offer.

Gelukkig de mens die uit het geloof leeft en dus troost kan vinden bij zijn God. Die mens weet dat na dit leven een ander en een beter leven is en dat we elkander daar zullen weerzien.

Man, kinderen en kennissen leert uit dit plotseling sterven het volgende:

Het leven van een mens is kort, geen uur van de dag is iemand zeker van zijn leven; Leef dus deugdzaam en godsdienstig, zodat ge altijd bereid zult zijn voor God te verschijnen.

Dierbare man en kinderen een enkel gebed dat is het wat ik van Uw liefde vraag.

ONZE VADER — WEES GEGROET.