



Gedenk in uwe godvruchtige gebeden de
Ziel van Zaliger

BERNARDUS REININK,

Echtgenoot van
MARIA IN HET VELD.

Geboren te Losser 31 Mei 1872, overleden
na voorzien te zijn van de H.H. Sacra-
menten der Stervenden te Glanerbrug
9 Mei 1945 en begraven den 12en d. o. v.
op het R. K. Kerkhof aldaar.

Ik heb den goeden strijd gestreden en
het Geloof bewaard; voor het overige is
mij de kroon der gerechtigheid weggelegd,
welke de Heer mij schenken zal.

Dit zegt de Zoon Gods: Ik ken uw ge-
loof, uw liefde en uw geduld, de kroon
des levens zal ik u geven.

Gij o Heer hebt mijn lijden in vreugde
veranderd opdat mijn ziel u lofzinge.

Het geloof was mijn kracht en daarin
was ik gelukkig. Ik heb gehoord een stem
uit den Hemel, die mij zeide: Gelukzalig
de dooden, die in den Heer sterven.

Mijn dierbare echtgenoote, heb dank
voor de vele zorgen die gij voor mij ge-
durende mijn langdurige ziekte gehad hebt.

Dierbare kinderen vergeet mijn lessen
en voorbeeld niet, een enkel gebed is 't
wat ik van uwe liefde vraag en blijf uw
Moeder eeren.

Hij was uw kind o Maria, toon gij dat
gij zijn Moeder zijt.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

ONZE VADER — WEES GEGROET

Dat hij ruste in vrede.

J. Konter — Glanerbrug