

Als dankbare herinnering aan
BERNARDUS ANTONIUS REININK

echtgenoot van
Catharina Chr.H. Konter

Hij werd geboren te Glanerbrug op
4 september 1908.

Daar overleed hij op 27 augustus 1983.

Goede God en Vader, wij hebben het er moeilijk mee, dat wij zo plutseling mijn goede man, onze vader en grootvader moeten missen. Omdat hij voor ieder van ons zo veel betekende, laat hij een grote leegte achter. Tegelijk beseffen wij dat wij dankbaar mogen zijn voor al het goede, dat het leven met hem voor ons allen inhield.

Wij hebben diep respect voor zijn inzet voor ons, zijn gezin; geen moeite was hem te veel; met liefde heeft hij zwaar werk verricht; door alle zware werk heen wist hij zijn humor te bewaren, zijn opgewektheid en geestigheid.

Wij danken U, goede God, voor zijn leven temidden van ons.

Zijn grote zorg was, de eenheid en de hechte band in gezin en familie te bewaren; zijn grootste vreugde beleefde hij, als hij de hele familie om zich heen had; daarom heeft hij zich de laatste maanden ingezet, dat het 45-jarig huwelijk blij en eensgezind, dankbaar en intiem werd gevierd.

Hij was een gemeenschapsmens; hij wist

vriendschap te geven in de verenigingen 'Avanti' en de 'prins Hendrik-harmonie'.

Hij beseftte dat een goed gemeenschapsleven mensen kan verrijken en veerkracht kan geven in het gewone leven van elke dag.

Goede God en Vader, in ons verdriet kunnen wij toch dankbaar zijn voor het rijke leven van mijn man, onze vader en grootvader. Tot het laatst was hij tot alle hulp bereid, graag deed hij ons een plezier. Een grote zorg van hem was, door ziekte anderen en vooral moeder tot last te zijn.

Zijn grote vertrouwen op U, ons aller God en Vader. Die begaan bent met het lot van elk mens, nam elke angst voor de dood bij hem weg.

Daarom durven wij hem vol vertrouwen aanbevelen in Uw menslievendheid.

Lieve man, vader en grootvader: heel veel dank voor alles wat u voor ons hebt betekend: voor uw liefde en zorg, uw inzet en hulpvaardigheid, uw geestigheid en gezelligheid.

De herinnering aan u zal ons een grote steun blijven.

„Hij was de eenvoud zelve;
maar groot voor een ander”.

Voor uw blijken van medeleven na het overlijden van mijn lieve man, onze zorgzame pappa en opa zeggen wij U onze oprechte dank.

C.Chr.H. Reinink - Konter
Kinderen en kleinkinderen.