

Ter gedachtenis aan

Dina Johanna Koertshuis
geb. Reinink

• 1 Maart 1899

† 13 November 1985

Wij, haar kinderen, kunnen moeilijk onder woorden brengen wat Moeder in ons leven heeft betekend en hoe onvergetelijk zij voor ons is.

Maar ook voor heel veel andere mensen is zij het beeld geworden van een lieve en toch sterke vrouw.

„Inslags Dina” kende het leven met al zijn zorgen en vreugde. Bij haar zal nooit iemand ongetroost zijn weggegaan.

Daarbij had zij een sterk geloof in Gods nabijheid bij alles wat haar overkwam.

Dat grote vertrouwen heeft haar door alles heen gedragen.

En aan het einde van haar leven heeft zij zich heel rustig en geduldig aan haar Schepper toevertrouwd.

Zo is zij van begin tot einde een voorbeeld geweest voor iedereen.

Wij zijn u erg dankbaar dat u aan haar gedacht hebt.

Familie Koertshuis