

Wil in dankbaarheid gedenken

**GERARDUS ALFONSIUS
REININK**

Geboren te Losser op 24 januari 1905

Sinds 12 augustus 1931

echtgenoot van

MARIA ANTONIA TER PELLE.

*Gesterkt door het H.Sakrament der
zieken, overleden in de vrede van
Christus te Glanerbrug op
31 augustus 1989.*

Door een heel arbeidzaam leven heeft hij zolang hij kon zijn leven in dienst gesteld van zijn groot gezin.

Dankbaar voor zijn vrouw, met wie hij zo vele jaren gelukkig was, betekenden zijn kinderen en kleinkinderen alles voor hem.

Tot vlak voor zijn dood bleef hij ook nog belangstelling tonen voor zijn achterkleinkinderen.

Hij was een gelovig man, die zijn muzikale talenten vele jaren in dienst stelde van de Kerk, als koorzanger en organist.

Zijn christen-zijn gaf hij gestalte door grote eenvoud, door aandacht voor anderen, en zijn voortdurend streven, in ieder mans het goede te zien.

Begiftigd met een sterke levenswil, een opgewekt karakter en daarbij gesteund door de liefde van zijn vrouw, heeft hij vele jaren de hanycap tengevolge van een eerdere ziekte gedragen.

HEER GOD VAN ALLE LEVEN,
Wij danken U dat wij deze fijne man, onze geestelijk sterke vader en lieve opa zo lang in ons midden mochten hebben, en voor het vele goede, dat hij ons heeft vóórgeleefd.

WIJ BIDDEN U, dat Gij hem door het lijden heen, tot U geroepen hebt, voor hem het licht laat opgaan van het eeuwige Paasfeest.

Uit dankbaarheid voor Uw meeleven
en ter gedachtenis aan hem.

M. A. Reinink-ter Pelle
Kinderen, klein- en
achterkleinkinderen