

Gedenk in Uwe Godvruchtige gebeden de Ziel van
Zaliger

GERHARD REININK

echtgenoot van
MINNA WIGGERS

De dierbare overledene werd geboren de 21e Nov. 1885 te Epe (Dld.) Na voorzien te zijn van de H.H. Sacramenten der stervenden overleed hij te Glanerbrug de 6e Maart 1957. Zijn lichaam werd aldaar op 11 Maart d.a.v. ter ruste gelegd op het kerkhof van de parochie van O.L. Vrouw van de Allerh. Rozenkrans



Een man van de oude stempel is van ons heengegaan. Een rechtvaardig man, die trouw bleef aan de Kerk. Die altijd trouw voor zijn gezin gezorgd heeft. Die trouw bleef in de liefde voor zijn vrouw. Na een lang ziekbed mocht hij pas de hemel binnengaan, waarnaar hij zo verlangde. Hij was een echte navolger van Christus, want „moest ook de Christus dit alles niet lijden om zo Zijn heerlijkheid binnen te gaan?”

Mijn dierbare echtgenote, ik had niemand liever aan mijn ziekbed dan jou alleen. Nooit zal ik je genoeg kunnen danken voor je geduld en voor je zorg en voor je liefde.

Mijn dierbare dochter en familie, dank voor uw belangstelling en medeleven tijdens mijn lange ziekbed. Tot ziens in de hemel. God die als een vader over ons leven waakt, zal ons eenmaal allen weer verzamelen bij Hem in Zijn Rijk.

Mijn Jesus, barmhartigheid