



In dankbare herinnering aan
Gerhardus Antonius Reinink
echtgenoot van

TRUIDA GEZINA ANTONIA EGBERINK

Op 5 juli 1920 is hij geboren te Losser. Op 12 augustus 1994 is hij voorzlen van het H. Sacrament der Zieken thuis in het bijzijn van zijn vrouw en kinderen overleden. We hebben hem op 17 augustus 1994 ter ruste gelegd op het r.k. kerkhof te De Lutte.

Hij was voor ieder een zorgzame vader. Bescheiden als hij was, trad hij nooit op de voorgrond, maar als hij er moest zijn, was hij er.

52 jaar was hij getrouwd met zijn Truus, waar hij lief en leed mee heeft gedeeld.

Klootschieten was zijn sport waar hij goed en zeer actief in was. Met zijn benoeming als erelid was hij zeer content.

Tot aan z'n laatste dag, dat hij in zijn moestuin kon werken, was hij blij dat hij z'n kinderen de groente kon brengen, die hij gekweekt had.

Ook op z'n kleinkinderen was hij zeer trots en had er veel voor over. Ze mochten in „zijn” garage of tuin heel ver gaan, voor dat hij er iets van zei.

Na 40 jaar bij „zijn” Dikkers dacht hij dat hij kon genieten van zijn pensioen, maar de laatste 9 jaren waren voor hem erg moeilijk. Samen met zijn vrouw en kinderen kon hij het dragen.

Zoals een goed vader betaamt heeft hij gewacht tot al zijn kinderen weer thuis waren voor hij heen ging om van zijn verdiende rust te genieten.

Nu hij gestorven is vertrouwen we dat hij bij God de bekroning gevonden heeft van zijn geloof, zijn hoop en liefde op aarde.

Bedankt lieve man, Pa en Opa.
Rust in vrede.

Voor uw blijken van medeleven en belangstelling na het overlijden van mijn man, onze pa en opa zeggen wij U hartelijk dank.

T. G. A. Reinink-Egberink
Kinderen
en kleinkinderen.