



Moge in uw herinnering en gebeden
blijven voortleven

GEZINA MARIA REININK

echtgenote van Hendrikus Joh. Hollink

De overledene werd geboren te Lonneker 28 juli 1903. Overleden 20 mei 1967 in het r.k. ziekenhuis te Enschede. Begraven 24 mei d.a.v. op het kerkhof van de parochie van O.L. Vrouw van de Allerh. Rozenkrans te Glanerbrug.

Met dankbaarheid denken wij aan de overledene terug: zoals zij haar taak trachtte te vervullen in haar gezin, waar lief en leed beiden geen onbekenden bleven. Haar geloof was zo groot, dat zij echt gemeend kon zeggen: dank voor mijn lijden en wederwaardigheden, die mogen strekken tot mijn zaligmaking.

Wanneer een moeder uit een gezin door God wordt geroepen naar het eeuwig geluk, dan voelen allen dit als een groot verlies, ook al hebben zij zelf al een gezin. Zeker, het leven moet doorgaan, maar nog lang zal het gevoel blijven van een pijnlijk gemis.

Dierbare echtgenoot en kinderen, door het geloof blijven wij met elkaar verbonden en eens zullen wij elkaar weerzien; mijn leven is niet weggenomen, maar veranderd.

ONZE VADEB

WEES GEGROET