

Bid voor de Ziel van Zaliger

# HENDRIKA REININK,

weduwe van

GERARDUS JOHANNES NIJHUIS,

geboren te Deurningen gem. Weerselo  
27 Januari 1846, voorzien van de H.H. Sa-  
cramenten der stervenden overleden te  
Lutte 26 April 1920 en begraven 30 April  
op het R. K. Kerkhof aldaar.

Zij was oprecht en vroom, vreesde God  
en week af van het kwad. Job I. 1.

Ik heb een goeden strijd gestreden,  
mijn loopbaan voltrokken, het geloof  
behouden; thans is mij de kroon der  
gerechtigheid toegelegd. 2 Thim. IV. 7. 8.

Gelijk de zon aan Gods hoogen hemel  
voor de wereld opgaande, zoo is de  
wijsheid eener goede vrouw tot sieraad  
van haar huis. Eccl. XXVI. 21.

Mijne kinderen, bemint elkander met  
broederlijke liefde. Rom. XII. 10.

Zoo dan, mijne geliefde en zeer beminde  
kinderen, mijne blijdschap en mijn kroon,  
staat aldus onwrikbaar in den Heer.  
Weest in niets bezorgd, maar laat in  
alles door het gebed en de smeeking met  
dankzegging uwe wenschen bekend wor-  
den bij God. En de vrede Gods, die alle  
begrip te boven gaat, beware uwe harten  
en uw verstand in Christus Jesus.

Phil. IV. 6. 7.

Bid voor uwe moeder al de dagen uws  
levens.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

ONZE VADER. — WEES GEGROET.

G. J. Oosterbroek, de Lutte.