

In dankbare herinnering aan

**HERMAN JOSEPH REININK**

echtgenoot van Antonia Flucht.

Hij werd geboren te Lonneker op  
11 februari 1917.

Gesterkt door het sacrament van de zieken  
overleed hij op 28 oktober 1992.

Na de uitvaartdienst in de kerk van  
O.L. Vrouw van de Allerh. Rozenkrans te  
Glanerbrug, hebben wij zijn lichaam te  
ruste gelegd op de R.K. begraafplaats  
aldaar.

In dankbaarheid aan de goede God voor dit  
leven van mijn lieve man en zorgzame vader,  
moeten wij nu toch afscheid van hem nemen.  
Moge echter zijn levenshouding voor ons  
een troost zijn om de leegte die hij achter laat  
dragelijk te maken.

Hij was een eenvoudig man die kon genieten  
van de simpele dingen die het leven te bieden  
had. De natuur, het wandelen met zijn hond,  
een avondje kaarten met vrienden, een mooi  
stukje muziek etc..

Een man die reeds als kind had leren vechten  
voor zijn leven, daarbij de kracht puttend uit  
zijn groot geloof. Zijn doorzettingsvermogen  
werd telkens op de proef gesteld, want pijn  
en teleurstellingen werden hem niet be-  
spaard.

Regelmatig werd hij voor de taak gesteld een  
nieuwe zinvolle invulling aan zijn leven te  
geven. Hetgeen hem ook lukte, zonder daar-  
bij zijn goede humeur en de zorgzaamheid  
voor een ander te verliezen.

Zijn devies was:

Blijf niet staren naar wat vroeger was.

Sta niet stil in het verleden.

Maar start opnieuw.

Dan blijkt veel meer mogelijk te zijn dan je  
denkt.

Wij bidden nu,

Heer geef hem de eeuwige rust, en het eeu-  
wige leven.

Voor uw belangstelling en medeleven dan-  
ken wij U hartelijk.

Toni, Heinz en Herma.

Glanerbrug, 2 november 1992.