



†

JOHAN REININK

Dank, om wie je voor ons was.

Dankbare herinnering aan

JOHAN REININK

Hij werd geboren op 17 juli 1923 te Losser. Gesterkt door het sacrament van de zieken, overleed hij op 22 februari 1991 te Enschede. Wij hebben hem op 27 februari, na de Eucharistieviering in de parochiekerk van de H. Maria Geboorte te Losser, naar de laatste rustplaats gedragen.

Zoals hij geleefd heeft, zo is hij ook naar de Heer teruggegaan, kalm en gelaten.

Voor hem en voor ons is hij te vroeg uit ons midden heengegaan.

Eenvoudig, arbeidzaam en godsvruchtig heeft hij geleefd: één met de natuur die hij koesterde en bewerkte.

Gelovig en in alle eenvoud heeft hij jaren in Losser doorgebracht, waar hij vele vrienden, goede burens en familie had.

Hij was een man die alleen zijn gang ging, maar toch onder de mensen wilde zijn; bereid om te delen van wat hij had.

Johan was altijd bezig met zijn land, zijn vogels en konijnen, van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Hieruit putte hij vreugde voor het leven, hieraan was hij gehecht. Hij was een harde werker, zowel in zijn werk bij aannemer Bulthuis als daarna.

Zijn diepste wens was om vanuit het ziekenhuis terug te keren naar zijn eigen vertrouwde omgeving. Maar ondanks moed, soms wanhopig door veel pijn en veel verdriet, heeft hij dat niet mogen beleven.

De onmacht door in de laatste dagen niet meer te kunnen praten om zijn gedachten weer te geven, is hem zwaar gevallen, terwijl hij nog zo goed bij zijn verstand was.

Moge de Goede God zijn trouwe dienaar Johan nu opnemen in zijn huis.

Mogen allen die hem van nabij gekend hebben, hem blijven gedenken.

Voor uw meeleven in de periode van zijn ziekte, voor uw aanwezigheid bij de uitvaart en begrafenis, zijn wij u zeer dankbaar.

De familie.