



In sterk geloof is ons voorgedaan naar de Heer

JOHAN REININK

echtgenoot van

TRUUS BRUMMELHUIS.

Op 5 februari 1926 werd hij in de gemeente Losser geboren en kort daarna door het Doopsel opgenomen in de Kerk van Jezus Christus. In zijn ernstige ziekte werd hij gesterkt door het sacrament van de ziekenzalving in Oldenzaal om kort daarna van ons heen te gaan op 7 juli 1986. In de Mariakerk kwamen we samen om hem in de Uitvaart te gedenken; zijn lichaam hebben we te rusten gelegd op de begraafplaats te Oldenzaal op 11 juli.

Rond het feest van Maria Lichtmis werd hij geboren als oudste van 10 kinderen. Zo kwam hij in het familiebedrijf, dat door zijn vader was opgezet en waarin hij samen met zijn broer Henk tot de laatste dag actief was. Zijn werk was ook zijn hobby, vandaar dat hij vele liefhebberijen had, die met zijn werkzaamheden samenhangen, daarbij kon hij geweldig genieten van de mooie natuur.

Maar vooral heeft hij het licht van zijn goede karakter laten schijnen in zijn gezin en in zijn grote familie, door de hartelijke verbondenheid met zijn vrouw Truus, door een geweldige inzet voor zijn kinderen en voor zijn 3 kleinkinderen, door zorgend voor velen klaar te staan.

Hij was een man van een diep geloof, dat hij graag met zijn medeparochianen beleefde in de Mariakerk waar hij vele jaren zijn taak als kollektant stipt vervulde. Moge zijn geloof nu overgaan in het zien van God als zijn Vader, die alles tot vervulling brengt.

Mogen wij, als diepbedroefde familie, de kracht vinden om zonder je voort te kunnen gaan en moed putten uit je diep geloof, dat je op ons hebt weten over te dragen.

We zullen je nooit vergeten.

Voor de vele blijken van medeleven ondervonden na het plotseling overlijden van mijn man, onze vader, opa, zoon en schoonzoon, betuigen wij u onze oprechte dank.

TRUUS REININK - BRUMMELHUIS