

Dankbare herinnering aan

Maria Aleida Amelink-Reinink

Geboren te Deurningen op
14 augustus 1911.

Sinds 28 februari 1977 weduwe
van Herman Amelink.

In de Vrede van Christus overleden te
Enschede op 1 februari 2001.

Na een plechtige Eucharistieviering in de
Kapel van het Dr. Ariënhuis hebben we
haar lichaam te ruste gelegd
op de Westerbegraafplaats aldaar.

Onze goede moeder en lieve oma kon terug
zien op een welbestede leven.

Wel is dat leven niet altijd gemakkelijk
geweest. Reeds vroegtijdig stierven haar
ouders, waardoor zij in gezinnen van familie
werd opgenomen, waar zij zich verdienstelijk
maakte in de huishouding.

Na de oorlog trad zij in het huwelijk, waaruit
5 kinderen geboren werden. Met vader heeft
zij zich met hart en ziel ingezet voor ons
gezin.

Toen vader na een heel arbeidzaam leven,
vlak na zijn pensionering ziek werd en stierf,
bracht dat een grote leegte voor haar.

Maar nog zwaarder werd de beproeving
door de dood van twee dochters, eerst van

Ine en later van Ria.

Zij was niet iemand, die zich gemakkelijk
uite, wat innerlijk in haar omgng. Misschien
was het kruis des te zwaarder voor haar
omdat ze ook haar verdriet moeilijk kon
delen.

Wel ging zij zich steeds hechter met ons ver-
bonden voelen. Vol belangstelling voor ieder
van haar kinderen, klein- en achterkleinkin-
deren, bleef zij de overbezorgde moeder en
oma, die haar gezin, haar naaste familie en
de goede verstandhouding onder elkaar als
haar grootste rijkdom beschouwde.

Dankbaar voor wat anderen voor haar
deden, viel het haar wel eens moeilijk om de
lasten van het ouder- worden te aanvaarden.
Maar in haar persoonlijk contact met God
zocht zij haar kracht. En bij de Moeder Gods
Maria, naar wie zij bij haar doopsel is
genoemd en in wie zij een groot vertrouwen
stelde.

Moge zij nu bij God voor ieder van ons een
voorspraak zijn!

Uit dankbaarheid voor Uw zorg en meeleven
en ter gedachtenis aan haar.

Kinderen, klein-
en achterkleinkinderen.