

Wil in dankbaarheid gedenken

## Marie Reinink

Geboren te Deurningen op 30 mei 1910.  
Gesterkt door het H. Sacrament der Zieken  
in de vrede van Christus overleden te  
Enschede op 29 maart 1998.

Na een plechtige Eucharistieviering in de  
kapel van 't Dr. Ariënstehuis te Enschede  
hebben we haar op 2 april aan de aarde  
toevertrouwd op de Westerbegraafplaats  
aldaar.

Tante Marie kon terugzien op een welbe-  
steed leven in dienst van anderen.

Na vroegtijdig haar ouders verloren te heb-  
ben kwam zij in dienst bij verschillende fami-  
lies, waar zij tegelijk haar onderkomen had.  
Terwijl zij zich nog geruime tijd heeft ingezet  
voor het jonge gezin van haar overleden zus  
Anna heeft zij zich vooral dienstbaar  
gemaakt in het katholieke ziekenhuis te  
Enschede. Daar heeft zij 40 jaar met grote  
toewijding gewerkt in de wasserij.

Altijd bereid om ook minder aangenaam  
werk te doen, heeft zij veel betekend voor  
het ziekenhuis en voor de Zusters.

Zij heeft haar christen-zijn gestalte gegeven  
door haar soberheid van leven en door haar  
tevredenheid, door haar eenvoud en haar  
dienstbaarheid. Naar het voorbeeld van  
Maria, voor wie zij een grote verering  
koesterde.

Zij was de koning te rijk toen zij bij haar pen-  
sionering voor het eerst een woning kreeg  
toegewezen van 't Ariënstehuis.

Daar voelde zij zich gelukkig zolang zij daar  
haar eigen leven kon leiden.

Vol belangstelling voor al het wel en wee van  
haar familie en trouw alle kerkdiensten vol-  
gend vanuit de kapel.

Mét haar vertrouwen wij, dat de Moeder  
Gods Maria tante Marie nu binnen zal leiden  
in de eeuwige vreugde van haar Zoon,  
Jezus Christus de Verrezen Heer.

Uit dankbaarheid voor Uw meeleven en ter  
gedachtenis aan haar.

De familie