

Gedenk in uw gebeden

WILHELMUS BERNARDUS REINSHAGEN

geboren te Groenlo 14 October 1920, overleden
in het Accademisch Ziekenhuis te Utrecht op
5 April 1955, na voorzien te zijn van de Genada-
middelen der H. Kerk, en begraven 9 April d.a.v.
op het R. K. Kerkhof te Hengelo (O.)

Terwijl heel de mensheid door offervaardige
liefde in de Goede Week zich voorbereidde
op de Verrijzenisdag des Heren, is God een
zwaar offer van zijn ouders en familie komen
vragen, omdat Hij wilde in Zijn ondoorgron-
delijke liefde dat deze jonge mens nu reeds
zou mede opgaan ten eeuwige leven. Mede-
gestorven en mede-verrezen met Christus, om
met Hem naar Paulus woord, mede verheerlijkt
te worden.

Want deze jongemens leefde uit de diepte
van zijn geloof, beleefde daadwerkelijk de
woorden: „De liefde is geduldig, zij zoekt het
hare niet, ze verdraagt alles, gelooft alles,
hoopt alles.”

En omdat hij die liefde bezat kon hij geduldig
het kruis van zijn ziekte met de Meester dragen,
uit die liefde kon hij goed en bezorgd zijn voor
iedereen, daarom was hij huiselijk voor zijn
familie en was door iedereen bemind.

Dierbare ouders en familie, Gods liefde gaf
mij wat Hem behaagde, Zijn Naam zij geprezen.
Ik zal U in de hemel beminnen, zoals ik u op
aarde beminde. De vrede die God mij
schonk, moge ook uw deel zijn.