

Gedenk in uw gebeden en H. Misoffer

Taetske Reinstra

weduwe van Johannes Hollander

Zij is geboren te Workum (Fr.) 28 Mei 1877; gesterkt door de Genademiddelen van de H. Kerk overleden te Vinkeveen 29 April 1957 en begraven te Vlijmen (N.Br.) 3 Mei d.a.v.



Goed voorbereid, met volkomen vertrouwen op God is moeder in vrede uit dit leven geschieden.

Ik ben ziek geworden en er was niemand, die mij kon helpen. Waarom was mijn kwaal ongeneselijk? Omdat Gij, o God, met mij gehandeld hebt volgens uw welbehagen.

Zij was de bewondering en de gedachtenis der goeden waardig, om de hoop, die zij op God bleef stellen. Daar zij God had bemind en zijn geboden had onderhouden, toonde zij geen droefheid omdat haar deze kwaal overkwam, maar zij bleef in de liefde Gods, alle dagen God dankend.

Dierbare kinderen, wilt steeds uw vader en moeder in uw gebeden gedenken, omwille van alles, wat wij voor u deden, en moge de vreugde van ons weerzien eens volkomen zijn.

Mijn Jezus, Barmhartigheid.

ONZE VADER — WEES GEGROET

ZIJ RUSTE IN VREDE.

J.deKoning,R.K.Begr.verz.Vinkeveen