



Een dankbare herinnering aan  
**CIS ROERDINK - REIRING**  
echtgenote van **Wim Roerdink**

Zij werd op 1 april 1931 in de buurtschap Dale onder de gemeente Aalten geboren en kreeg de doopnamen Francisca Gerharda. Zij overleed tamelijk onverwacht op 2 april 2001 in De Molenberg te Groenlo. De viering ten uitvaart vond plaats op 6 april in de parochiekerk van de H. Calixtus te Groenlo. In de verwachting van de verrijzenis ten leven hebben wij haar daarna te ruste gelegd op de r.k. begraafplaats te Groenlo.

Rustig, bescheiden, voor iedereen klaar staan. Dat heeft zij haar hele leven gedaan. Hard werken, het huishouden, haar gezin, gastvrij en niemand was haar te min. Ook andere kinderen in huis opgenomen en zorgen voor 'n goed onderkomen. Elk kind, van 'n ander of van haar eigen, kon van haar liefde, warmte en verzorging krijgen.

I'j vond'n daj in hoes moss'n wea'n ad de kinder oet skole kwamm'n, zodat ze neet op straote eur vertier hov'n te zeuk'n.

Dit alles waardeerden we in haar. De allerbeste moeder en vrouw stond altijd voor iedereen klaar.

Dat we haar door haar ziekte al voor een stuk kwijt raakten en uit huis moesten plaatsen, deed ons veel pijn. Maar dat we het zo lang thuis hebben kunnen redden vinden we heel erg fijn.

Ondanks alles, hebben we ook de laatste jaren nog zeer van haar genoten. Ze heeft nog veel gezongen en gefloten. En wat ons betreft is dit niet 't einde van haar lied, want haar vergeten doen we echt niet!

Wij willen God danken dat zij de onze mocht zijn met al haar goedheid, liefde en zorg. Geef haar een goede plaats in uw huis. Geef haar rust en leven, bewaar ons omwille van haar voor elkaar.

Voor uw belangstelling en meeleven met haar en met ons tijdens haar ziekte en na haar overlijden zeggen wij u hartelijk dank.

Wim Roerdink  
kinderen en kleinkinderen