

IN UWE GODVRUCHTIGE GEBEDEN WORDT
AANBEVOLEN DE ZIEL VAN ZALIGER

BERNARDUS JOHANNES REKERS

echtgenoot van

JOHANNA GERDINA POL

geboren te Denekamp 2 Febr. 1897, tijdig voorzien van de H. Sacramenten der Stervenden, godvruchtig overleden in het Sanatorium te Bilthoven 19 December 1951 en op het R.K. Kerkhof te Zenderen begraven 22 December.

Hoe ondoorgroendelijk zijn Uw oordelen, o God,
en hoe onnaspeurlijk zijn voor ons Uw wegen.
[Rom. XI, 35.]

Een ziekte, welke niemand kon genezen, dagen vol van lijden en smarten, nachten gevuld met benauwdheden en ellenden, de dood die hem wegrukt uit ons midden. Hetgeen ons troost bij dit smartvol heengaan is dit: zijn algehele overgave aan God, zijn groot geduld in zijn smartvol lijden, zijn eenvoudig godsdienstig leven, zijn oprechtheid jegens allen en vooral zijn liefde tot zijn echtgenote en kinderen. Zalig zij die in de Heer sterven, zij rusten uit van hun arbeid: hun werken volgen hen.

Spr. XIV

Geliefde echtgenote en kinderen, bidt voor mij.

Jezus, Maria, Joseph.

R. I. P.