



Een dankbare herinnering aan

## Gerardus Bernardus Rekers

“Beant van 't Groot”

Hij werd geboren op 25 augustus 1921 te Tilligte.

Hij is overleden op 17 mei 2008 te Losser. We hebben hem te ruste gelegd op het parochiële kerkhof te Tilligte op 23 mei 2008.

Pa groeide op in een gezin van 5 kinderen. Hij nam de boerderij over en trouwde op 21 oktober 1953 met Sien Kamphuis.

Uit hun huwelijk werden 4 kinderen geboren en verder kregen ze 10 kleinkinderen die hem veel levensvreugde brachten.

Op jonge leeftijd werd hij al lid van de zangvereniging ‘Belcanto’.

Hij heeft diverse bestuursfuncties bekleed. Hij was medeoprichter van de Molenruiters en voorzitter van het zangkoor waarvan hij 68 jaar lid is geweest.

In 2000 werd hij onderscheiden door de Nederlandse vereniging Sint Gregorius met zijn

60-jarig lidmaatschap.

Op 21 oktober 2003 hebben ze hun 50-jarig huwelijksfeest gevierd.

Paarden en pony's waren zijn lust en zijn leven en het handelen zat hem in zijn bloed.

Op jonge leeftijd kreeg hij al problemen met zijn gezondheid. Desondanks heeft hij samen met zijn vrouw nog vele mooie jaren doorgebracht aan de Beusermolkweg tot aan 2006.

De laatste 2 jaar hebben ze gezamenlijk doorgebracht in de Zorggroep St. Maarten te Losser.

Zijn woorden waren tegen zijn vrouw en kinderen:

“Nu zijn we toch nog bij elkaar”

“Het is goed zo”

*Bedankt, wat je voor ons, je vrouw, kinderen en kleinkinderen hebt betekend.*

Voor uw medeleven na het overlijden van mijn man, onze pa en opa danken wij u hartelijk.

Sien Rekers - Kamphuis  
Kinderen en kleinkinderen