



TER VROME GEDACHTENIS AAN  
GESINA MARIA REKERS

echtgenote van

HENRICUS OUDE NIJHUIS.

Ze werd geboren te Denekamp op 9 oktober 1899, overleed onverwacht, nog voorzien van het H. Oliesel, in het St. Elisabeth-ziekenhuis te Almelo 3 oktober 1959 en werd begraven 7 oktober d.a.v. op het r.k. kerkhof te Albergen.

---

Heel onverwacht nam God haar weg uit ons midden. We verliezen in haar een trouwe en altijd opgewekte echtgenote, een lieve en zorgzame moeder, die al haar tijd en liefde wijdde aan degenen die aan haar zorgen waren toevertrouwd.

In haar leven heeft God haar het kruis van lijden en zorgen niet gespaard, maar als christen wist ze het lijden blijmoedig te dragen. Wij treuren om haar heengaan, want het is hard een vrouw en moeder te moeten missen, maar tegelijkertijd prijzen en danken wij God, die haar een nog zwaardere lijdensweg heeft willen sparen.

Lieve man, dank God voor wat hij ons gegeven heeft. Hij heeft mij tot Zich geroepen, maar eens zullen we elkaar weerzien bij God.

Lieve kinderen, ik heb voor jullie een echte christenmoeder willen zijn. Blijft mijn voorbeeld indachtig en vergeet mij niet in jullie gebed, ik zal voor jullie bidden.

Zij ruste in de vrede des Heren.