



Ter vrome gedachtenis aan **HENDRIKUS REKERS**

Hij werd 5 Augustus 1865 te Denekamp geboren en ontving het H. Doopsel in de Parochiekerk van de H. Simon en Judas te Tilgte.

Sinds 29 April 1896 leefde hij in een gezegend Huwelijk met Johanna Weustink, die hem 26 Februari 1935 is voorgegaan met het teken van het Geloof en rust in de slaap van Vrede.

Nog gesterkt met de Genademiddelen van de Heilige Katholieke Kerk is hij onverwacht 25 Februari 1949 te Almelo in de Vrede van Christus ontslapen.

Zijn Lichaam is 1 Maart 1949 op het Katholieke Kerkhof te Almelo ter ruste gelegd en wacht daar de Opstanding der Doden ; zijn Ziel leeft en verheuge zich met de Zaligen eeuwig in de aanschouwing van God !

Uw hand heeft mij geschapen
en getrokken nit het niet,
en nu ben ik ontslapen
na 's werelds lang verdriet ;
gedenk, o goede Vader,
Uw schepsel nu ;
ik kom U biddend nader ;
'k geloof in U !

Door 's vijands maeht gebonden,
met Adams schuld belaân,
hebt Gij Uw schaap gevonden
en weer naar huis gedaan ;
gedenk, o Heilig Harte,
mijn ziele nu ;
door al Uw pijn en smarten :
ik hoop op U !

Gij zijt mij komen laven
in mijne laatste tijd
met al Uw beste gaven ;
Gij, die barmhartig zijt,
gedenk niet . . ik bewene
mijn zonden nu,
en stervend, Heer, allene
bemin ik U !

(Guido Gezelle)

H. EGBERTUS, BID VOOR ONS.