



Dankbaar blijven wij gedenken
Johannes Albertus Rekers

echtgenoot van

Johanna Hendrika Maria ter Horst

Hij werd geboren te Nutter op 2 augustus 1927. Onverwachts is hij van ons heengegaan op 21 maart 1989. Wij hebben zijn lichaam begraven op 24 maart d.a.v. op het R.K. Kerkhof te Ootmarsum.



Hij leefde zoals hij was: eerlijk, sober en rechtvaardig.

Het valt ons zwaar afscheid te nemen van hem die een middelpunt in ons leven was en zoveel voor ons betekende.

Hij was 'n aangenaam mens die met iedereen kon praten. Hij hield van gezelligheid en bleef steeds geïnteresseerd in wat er om hem heen gebeurde.

Wij, zijn vrouw en kinderen, zijn hem voor alles zeer dankbaar en hopen en vertrouwen dat hij nu zijn geluk mag vinden bij God.

Voor uw blijken van deelneming bij het overlijden van mijn lieve man, onze vader en opa, zeggen wij u hartelijk dank.

Familie Rekers

Ootmarsum, maart 1989
Denekamperstraat 20