

Ter gedachtenis aan
JOHANNES REINERUS REKERS

weduwnaar van

Susanna Maria Hutten

Geboren te Losser op 7 juni 1909.
Plotseling overleden te Losser op 30 september 1977 en begraven op 4 oktober op het parochiekerkhof te Glanerbrug.

Uit dankbaarheid voor uw medeleven en ter gedachtenis aan hem.

Hij was een eenvoudig man die weinig vreugde heeft gekend in zijn leven, omdat hij altijd moest zorgen voor anderen, eerst voor zijn ouders, later voor zijn blindgeworden vrouw. Zo werd hij een zorgzaam, dienstbaar man, die ook voor burens en bekenden klaar stond. De laatste jaren waren voor hem extra moeilijk. Zijn vrouw stierf, zijn gezondheid ging achteruit, en hij zou zijn boerderijtje moeten verlaten.

Hij kon dat nauwelijks verwerken, hoeveel steun hij ook kreeg van zijn familie.

Nu is hij onverwacht gestorven in zijn eigen huis. Hij was een gelovig mens. Moge hij bij God zijn nieuwe thuis vinden.

God, al wat leeft, dankt zijn bestaan aan U alleen. Maar uw zorg reikt verder dan het graf. Wie in U gelooft, laat Gij niet in de dood achter: Gij wijst hen de weg van het leven.

Toon U een genadige God, een liefdevolle Vader, een goede Herder voor onze gestorvene. Neem hem op in uw heerlijkheid, opdat hij zijn vreugde vindt bij U, tot in de eenwigen der eeuwen, amen.