



Dankbaar denken wij terug aan een onvergetelijke
Moeder en Oma.

Maria Gezina Rekers

Marie

Sedert 4 april 1977 weduwe van Herman Blokhuis.

Zij werd geboren in Tilligte op 11 januari 1913 en overleed geheel onverwacht op 18 februari 2005 te Lattrop op 92 jarige leeftijd.

Na de uitvaartdienst op woensdag 23 februari te Lattrop hebben we haar ter ruste gelegd op het R.K. kerkhof te Deurningen.

Al op jonge leeftijd is zij uit huis gegaan om de ander te helpen met werken. Daar heeft zij haar man leren kennen en zijn in september 1932 getrouwd. Er zijn 12 kinderen geboren, waarvan er helaas twee zijn overleden. Eén al op jonge leeftijd en één op 66 jarige leeftijd.

Op een kleine boerderij in Hasselo heeft zij hard moeten werken omdat haar man ziek werd. Samen met haar kinderen heeft zij het op de rails gehouden.

Ondanks haar grote gezin en het werk op de boerderij vond zij tijd om sokken te breien voor haar kinderen en later voor haar kleinkinderen en achterkleinkinderen. Nee, haar handen stonden nooit stil.

De verhuizing in 2001 naar Lattrop was voor haar een hele overgang, maar zij kon goed met de tijd meegaan en wende erg snel.

Het was een vriendelijke vrouw en altijd straalde ze

blijdschap uit en kon met iedereen gezellig praten.

Altijd belangstelling voor alles en iedereen.

Vele keren is zij naar Lourdes en Kevelaer geweest en naar de Gerhardus processie in Overdinkel.

Het was ook de Oma van de lekkere dingen, groot of klein, er ging altijd wel iets mee uit het snoeptrommel-tje.

Daarnaast blijft zij in onze herinnering als de oma van de bloemen en de dieren want zij hield van de natuur en de paarden die ze buiten zag lopen.

Wanneer de duiven terug waren vroeg zij: "Hoe is 't goan, bie' t earts wöd'n?"

Een bijzondere en tevreden vrouw die het handje en het kusje bij het komen en gaan, als dierbaar ervaarde. Zij genoot erg van haar kinderen en kleinkinderen.

De laatste tijd ging zij twee keer per week naar de dagopvang wat zij heel mooi heeft gevonden.

Aan gespreksstof had zij geen gebrek en praatte met iedereen.

Men vond haar een bijzonder en lief mens zij deed aan alles mee, zoals knutselen, bingo en rummikub.

Van haar laatste verjaardag, tussen de kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen, waar zij het middelpunt was, voelde zij zich als een trotse Moeder en Oma.

Een vrouw, die positief in het leven stond, is van ons heengegaan en we bewaren de goedheid en de blijdschap van haar in ons verdere leven waarin zij ons een voorbeeld was.

Goede God, beloon haar voor deze bijzondere toewijding.

Wij danken u hartelijk voor uw belangstelling en medeleven.

Familie Blokhuis