



In vrede

Wilhelmina Johanna Rekers

weduwe van

Ferdinand Hermanus de Jong

Zij werd geboren te Glanerbrug 22 april 1920. Gesterkt door de sacramenten der zieken, overleed zij 25 april 1975 te Enschede. Haar lichaam werd ter ruste gelegd op het r.k. kerkhof van de Maria Geboorte parochie te Lossler, dinsdag 29 april 1975.

Nadat haar man gestorven was 1 december 1963, voelde deze vrouw sterk, wat het betekent om samen door het leven te gaan. Zij was haar toe- verlaat en steunpilaar kwijt. Wel waren er de kin- deren, die alles voor haar deden en over hadden . . maar toch miste zij het klankbeeld in haar leven, dat haar man steeds had gevuld.

En de kinderen leven altijd een generatie later. Hebben andere ideeën, begrippen, levenswijze enz. Toch zijn we trots op onze ouders. De gedachte- nis aan onze vader en moeder zal ons helpen een stuwkracht voor ons verdere leven te zijn en wij willen graag voor hun zielerust blijven bidden.

Wij geloven dat zij nu bij de verrezen Heer en bij de man is die zij altijd innig lief heeft gehad en nooit vergeten is en naar wie zij altijd terug heeft verlangd en waarvan zij altijd geloofde dat zij weer met hem verenigd zou worden. Daar staat Christus' woord garant voor: „Wie in Mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven”.

Het leven gaat verder voor jullie hier op aarde, voor mij in Gods eeuwigheid. Bidt voor mij, ik zal jullie niet vergeten. Onze liefde voor elkaar is niet gestorven.

Mijne dierbaren: blijft met elkander leven in vrede en onderlinge liefde en blijft God getrouw tot in de dood, dan zullen wij elkander eensmal weder- zien.

Heer geef haar de eeuwige rust.

Uw blijk van medeleven bij het heengaan van onze lieve en zorgzame Ma, en de laatste eer aan haar bewezen was voor ons een steun en een troost.

Wij zijn u hiervoor zeer dankbaar.

Ferdi

Toos - Benny