



*Om je heengaan treuren wij,
om wie je was zijn wij dankbaar.*

*Al hoorde ik eerder
van de weg die elk moet gaan,
onvermijdelijk;
gisteren had ik niet gedacht
dat het vandaag al zou zijn.*

In liefdevolle herinnering aan

JOOP RELKER

echtgenoot van Annie Gevers.

Joop werd geboren in Enschede
op 31 mei 1932.

Onverwachts overleed hij
op 24 augustus 2003
in het Medisch Spectrum Twente,
waar hij die morgen ontslagen was
na een kleine ingreep.

De crematie heeft plaatsgevonden in het
crematorium te Usselo.

Joop was een man die altijd tijd had voor een
praatje en voor iedereen klaarstond.

Hij hield van gezelligheid. Hij had al gepland
om zijn 50-jarig huwelijk te vieren met zijn
hele gezin in Disneyland. Ook de gezamen-
lijke etentjes met Kerst waren hem dierbaar.
Vooral zijn kleinkinderen betekenden heel
veel voor hem, hij had alles voor hen over.

De muziek was naast zijn grootste hobby, ook
zijn beroep. Zelfs op 71-jarige leeftijd werkte
hij met de Ensclander Musikanten nog aan
een nieuwe CD met Obergrainermuziek.
Zijn liefde voor muziek heeft hij aan zijn
kleinkinderen doorgegeven. Dennis en Lysan
gaf hij bijna dagelijks les.

Zo verknocht als hij vroeger was aan zijn stad
Enschede, zo graag mocht hij nu in Losser
wonen; aan de Bernard Leurinkstraat, voor
hem het mooiste plekje van Losser.

*Bedankt voor alle liefde,
wij zullen je nooit vergeten.*

Voor de vele blijken van medeleven, in welke
vorm dan ook, onze oprechte dank.
Het geeft ons veel steun.

Annie Relker – Gevers
Kinderen en kleinkinderen