



Een dankbare herinnering aan

## Annie Koopman-Remerink

\* 10 maart 1923

† 6 mei 1999

Na de gezongen uitvaartmis in de St. Lambertusbasiliek op 11 mei 1999 hebben we haar te ruste gelegd op de begraafplaats aan de Deurningerstraat te Hengelo.

Voor uw bliken van medeleven betoond na het overlijden van mijn lieve vrouw, onze zorgzame moeder en oma, danken wij u hartelijk.

Antoon Koopman  
kinderen en kleinkinderen

### *Moeder*

*haar ogen waren blauw, haar haren grijs  
ze zei dat ze maar weinig dingen wist  
maar wát ze zei, was zó gerijpt... zó wijs  
wel duizendmaal hebben wij gedacht: dát is 't!*

*de hoog're dingen speelden bij haar mee  
zij zag het le en in een ander licht  
zo stond ze ook te kijken naar de zee  
'n glimlach op haar nobele gezicht*

*zo kunnen bomen in het landschap staan  
in olle rust en helemaal compleet  
zo is ze ook die a ond doodgegaan  
en nooit ergeten wij wat zij oor ons deed.*