



## Marianne Damhuis-Remerink

Geboren 10 mei 1954 in de Mekkelhorst.

Overleden 13 april 1997 te Enschede.

Marianne

Op 10 mei 1954 werd je geboren.

De derde dochter uit een gezin van 4 kinderen. Als klein kind was je al nieuwsgierig naar het waarom.

Je nam nooit iets vanzelfsprekend aan.

Met je grote bruine ogen en krullekop nam je een ieder voor je in.

Je groeide op in een warm gezin, waarin je je eigen plekje heel belangrijk vond.

17 jaar was je toen je Ferdi leerde kennen.

Na een verkeringstijd van 5 jaar zijn jullie 31 maart 1977 getrouwd.

20 jaar hebben jullie het leven als stel met elkaar gedeeld.

Zoals Ferdi het zelf zo mooi zei: "Jij was de architect, ik de uitvoerder."

De gezelligheid die jij bracht, het knusse van het je lekker thuis voelen.

Na 8 jaar huwelijk werd Kees geboren en 1 jaar later Greetje. Samen hebben jullie deze afgelopen 12 jaar de kinderen een fijn en warm huis gegeven.

Nadat de kinderen kwamen ben je gestopt met werken.

Je besepte echter al snel dat je meer wilde dan alleen de kinderen opvoeden en thuis zijn.

Snel daarna kreeg je een baan bij de Mavo in Denekamp.

Je was hier erg blij mee. Het contact met zowel de leerkrachten als met leerlingen heb je als erg prettig ervaren.

Ook hier had je voor menigeen een luisterend oor.

Je kleurpotloden gaven je rust en ontspanning.

Tijdens je ziekte hebben we je kracht leren kennen. Ondanks je pijn had je veel aandacht voor ons. Iedere keer was je zo blij om ons allen weer te zien. Je troostte ons en gaf ons kracht om verder te gaan.

Omgekeerd werden wij als door een magneet naar jou getrokken, ook toen je geen reactie meer kon geven.

Marianne, we zijn blij en dankbaar dat we ook toen zo dicht bij elkaar waren.

Wij willen je nog bedanken voor je warme belangstelling die je een ieder van ons hebt getoond. We zijn blij je gekend te hebben.

We missen je.

We danken U van harte voor uw steun en betrokkenheid.

Ferdi  
Kees en Greetje