

Gedenk in uw godvruchtige gebeden de Ziel
van Zaliger

Johannes Henricus Christoph Remkes,

Echtgenoot van
Anna Christina Ebberink.

Geboren te Hoogezand 12 April 1880, overleed
hij, voorzien van de H.H. Sacramenten der Ster-
venden te Enschede 11 Juli 1949 en werd 14 Juli
d. o. v. begraven op het R. K. Kerkhof aldaar.

Hij was een diep-gelovige man. Hij had een
vurige godsdienstzin en was trouw en nauwgezet
in het vervullen van zijn godsdienstplichten.

Werkzaam en zorgend heeft hij zijn leven door-
gebracht voor zijn gezin en met vaderlijke zorgen
de zijnen omringd.

Zijn laatste levensdagen waren een smartelijke
en pijnlijke kruisweg. Met de man Job kon hij
zeggen: „geheel overweldigd heeft mij mijn smart
en al mijn ledematen zijn vernietigd.

Met Christus was hij aan het kruis gehecht.
Maar wie deelgenoot is van Zijn lijden, zal ook
deel hebben in Zijn vertroosting en Verheerlij-
king. Zo was hij bij zijn heengaan klaar om in
de hemel de beloning van zijn vruchtbaar leven
op aarde te ontvangen.

Omdat wij echter het oordeel van God niet
kennen, willen wij voor hem blijven bidden tot
dank voor de liefde, de zorg en het goede voor-
beeld, dat wij van hem hebben ontvangen.

Dierbare echtgenote, kind en familie. Ik dank
u voor uw liefde en zorg. Eenmaal hoop ik u
allen terug te zien in de hemel, waar we voor
eeuwig gelukkig zullen zijn.

ONZE VADER — WEES GEGROET.