

Dankbaar gedenken wij

Johannes Bartholomeus Remmerswaal

Echtgenoot van:
Hermina Johanna
Koekkoek op Munsterhuis

Geboren op 5-juli-1914
te Voorburg
Overleden op 21-december-2002
te Oldenzaal

We namen afscheid van hem op 24 december tijdens een Eucharistieviering in de Drieëenhedskerk in Oldenzaal. Daarna heeft de crematie plaatsgehad in Usselo.

Wij danken u hartelijk voor uw medeleven.

Minie Remmerswaal -
Koekkoek op Munsterhuis
kinderen en kleinkinderen

Ter nagedachtenis aan Jan.
Je was mijn allerliefste man.
Bijna 50 jaar zijn we getrouwd geweest en
elk jaar was een gouden jaar.

Ter nagedachtenis aan pappa.
Je was een hele gewone, hele goede vader.
Zelfslandige mensen zijn we mede door jou geworden.
We zijn trots op je.

Ter nagedachtenis aan opa.
Je was een lieve, zachte en gulle opa.
Je glom als we binnenkwamen en je glom
als we vertelden over onze dagelijkse dingen.

Ter nagedachtenis aan "Meneer Remmerswaal".
Zo zal hij door velen herinnert worden
en men zal er goede gedachten bij hebben.