

*Moge deze kleine herinnering U doen  
bidden voor*

### **JOHANNA ALEIDA RENDER**

Geboren te Lonneker, op 22 nov. 1902.  
Na gestéerkt te zijn door 't Sacrament  
der zieken overleed zij te Enschede  
op 21 april 1982.

Op 23 april d.o.v. hebben wij tijdens  
de Eucharistieviering in de kerk van  
De Goede Herder heel bijzonder voor  
haar zielerust gebeden, waarna haar  
lichaam te rusten werd gelegd op het  
r.k.kerkhof Gronausestraat.



In haar teruggetrokken leven is zij  
voor ons een voorbeeld geweest.  
van grote eenvoud en soberheid.

Daarenboven was zij van nature een  
godsdienstige en diep-gelovige vrouw.  
Vooral het bidden was haar dierbaar  
en zij vond daarin de nodige kracht  
om de zwakheid van haar lichaam te  
kunnen dragen. Want 't lijden is haar  
niet bespaard gebleven. — Meerdere  
keren werd ze verpleegd in het zie-  
kenhuis en dan was de duur van 6 of 8  
weken heel gewoon. - De vóórlaatste  
keer was het zelfs meer dan een jaar.

Ze wilde graag in haar huisje aan  
de Chr.Huygensstraat blijven wonen  
en voelde helemaal niets voor verblijf  
in een Bejaardentehuis. - Tenslotte is  
het er toch van moeten komen, omdat  
het niet langer verantwoord zou zijn  
haar zó alleen te laten. — Ze kreeg er  
een zeer mooi kamertje, maar ze heeft  
er niet lang mogen vertoeven.

Als een diep-gelovig mens wist ze,  
dat 't bij Christus, de leerling niet anders  
vergaat dan de Meester, en dat  
het lijden van deze wereld (waarover  
zij nooit heeft geklaagd) niet opweegt  
tegen de heerlijkheid, die aan ons ge-  
openbaard zal worden.

Aan allen, familieleden, vrienden en  
kennissen zeg ik heel hartelijk dank  
voor uw goedheid en zorg aan mij be-  
steed; op mijn beurt zal ik jullie bij  
God bijzonder aanbevelen,

Heel, heel hartelijk dank.

Moge de Heer van leven en dood,  
Anna spoedig opnemen in de plaats  
van verkwikking en vrede.

---

Voor Uw hartelijk medeleven zeggen  
wij U onze oprechte dank.

Familie Render