



Dankbaar bewaren we de herinnering
aan het leven van

Bernard Oude Rengerink

echtgenoot van
Betsie Oude Rengerink-Roeleveld

Hij werd geboren op 17 juni 1919 en is
gestorven op 27 november 2000.

Voor ons veel te vroeg hebben wij afscheid genomen van mijn lieve man, onze papa, schoonvader en opa. Geboren, Geleefd en Gewerkt in Gammelke. In een gezin met negen kinderen groeide hij op. In Gammelke leerde hij ook zijn vrouw Betsie kennen en in april 1955 trouwden zij. Samen kregen ze vier kinderen. Het verlies van hun zoon Herman, heeft hem intens veel verdriet gedaan. Na zijn lagere schooljaren ging hij naar de boerderij van de noabers. Daar woonde en werkte hij op de boerderij. Samen met zijn broers en vrienden heeft hij genoten van zijn jeugd. Hij bleef altijd in voor een grap of mooie streek. Leven met een knipoog kenmerkte zijn hele leven. Het waarderen van de natuur, de dag en het leven gaf hij met weinig maar veelzeggende woorden door. Gastvrij en oprecht belangstellend voor iedereen. "Moeder", zijn kinderen en tien kleinkinderen waren hem dierbaar.

Papa,

Wij zien je in gedachten staan.

Hoe je hield van de natuur.

Je was een liefdevolle man.

We zullen het niet vergeten.

De herinnering die blijft

aan een vader die onze vader was

en die ons leerde hoe te geven

en die ons leerde hoe te leven.

Wat heb je ons mateloos veel gegeven.

Het verdriet tijdens zijn ziekte en overlijden heeft u met ons willen delen. Wij hebben dit ervaren als een warme uiting van medeleven. Dit sterkt ons in het verder gaan. Hiervoor onze oprechte dank.

E. Th. Oude Rengerink-Roeleveld
kinderen en kleinkinderen.