



Ter gedachtenis aan

HERMAN OUDE RENGERINK

Hij werd geboren op 2 juli 1959. Na een tragisch ongeval is hij, voorzien van het sacrament der zieken, gestorven op 29 augustus 1974. Op 2 september d.a.v. hebben wij hem begraven op het parochiële kerkhof te Deurningen.

Zijn leven is kort geweest, maar hij heeft veel herinneringen nagelaten aan zijn vader en moeder, aan zijn zusjes en aan zijn vrienden. Hij had de liefde van velen omdat hij God kon bewonderen in Zijn rijke en mooie schepping. Hij was eerlijk en daarom soms vasthoudend aan wat hij meende. Zijn karakter was een portret van zijn vader en moeder samen.

Lieve vader en moeder en zusjes, ik heb jullie nooit pijn willen doen, maar ik ben te snel van jullie heengegaan. God heeft mij zonder enige strijd willen opnemen in Zijn woning, en daarom jullie voor veel strijd en vragen geplaatst.

Onbegrijpelijke God, Gij zijt leven en geen dood. Gij neemt niet voor altijd weg, wat Gij ons in liefde hebt gegeven. Daarom, bewaar onze Herman als een verborgen schat, als een zegen die ons nooit verlaat.

Rust in vrede.

