



Ter herinnering aan

**Jan Oude Rengerink**  
echtgenoot van **Truus Leeferink**

Geboren op 8 november 1916 in Tubbergen. Na zijn jeugd, bouwvakker van beroep.

Getrouwd op 29 november 1952, en heeft dus net niet het 40-jarig huwelijksfeest mogen beleven. Zijn vak als metselaar was een goede keuze. Hij genoot van zijn vak, was trots op zijn bouwwerken. Miljoenen stenen gingen door zijn handen, voornamelijk op het platteland. Want daar wilde hij leven. Temidden van de natuur. Hij genoot van het Twentse landschap, de bossen, de dieren, en met name de rust. Hij genoot, en dan meestal met weinig woorden.

Een noeste werker, geen geklaag. Tot zijn pensioen. Daarna slechts enkele

jaren welverdiende rust. Door de ziekte van Parkinson langzaam gedwongen tot een voor hem onnatuurlijk bestaan.

Gedwee onderging hij zijn lot, gesteund door zijn gezin en familie. Een zware taak.

Zijn sterke lichaam kon niet verhinderen dat hij op 10 september 1992 afscheid moest nemen. 75 jaar oud. Wij verliezen een lief, maar vooral wijs man.

Voor uw belangstelling en meeleven na het overlijden van mijn man, onze vader en opa zeggen wij U oprecht dank.

G.M. Oude Rengerink - Leeferink  
Kinderen en kleinkinderen

Tubbergen, september 1992  
Eeshoflaan 108.