

Ons bewust van onze verbondenheid in Christus  
blijven wij in ons gebed en offer gedenken

## WILHELMINA MARIA RENNE

echtgenote van

## JACOBUS VAN ROSMEULEN

Geboren te Princenhage 2 februari 1898,  
ging zij onverwacht maar niet onvoorbereid van  
ons heen te Prinsenbeek 13 januari 1972.

„Weest waakzaam, want gij weet niet  
wanneer de Heer des Huizes komt.“

In de geest van deze Evangeliewoorden heeft zij geleefd, want meerdere malen uitte zij haar gedachte, dat zij eens plotseling en onverwacht zou sterven. Het was niet alleen haar gedachte, maar ook haar wens. Een gezellig familiebezoek was het sluitstuk van haar aardse leven temidden van ons. Zo onverwacht riep de Heer haar tot Zich, dat zij geen afscheid kon nemen, noch van haar geliefde man, noch van haar beminde kinderen. Maar zij was voorbereid op de komst van de Heer. Diep christelijk immers heeft zij immers geleefd, dagelijks zocht zij trouw haar kracht van flinke vrouw en zorgzame moeder in eenvoudigheid en oprecht gebed, dankbaar voor alle diensten die men haar in liefde bewees.

Daarom zullen wij haar node missen en zonder haar verder moeten leven, maar God zij dank dragen wij een dankbare gedachtenis aan haar mee. In deze dankbaarheid blijven we haar gedenken en willen wij voor haar bidden :

Heer God, Gij zijt ons erfdeel : wij danken U voor deze mens : wees haar genadig, schenk haar eeuwig leven en laat ons haar eenmaal weerzien in Uw vreugde, door Christus onze Heer. Amen.

Voor Uw welgemeende belangstelling bij  
het overlijden van mijn goede vrouw en  
onze lieve en zorgzame moeder en oma,  
betuigen wij U onze oprechte dank.

FAMILIE J. VAN ROSMEULEN-RENNE