

Ter herinnering aan  
**JOHAN RENSEN**

Uiteindelijk is het onvermijdelijke dan toch gebeurd. Op 21 februari 1993 is Johan overleden.

Hij werd op 28 februari 1928 in Hulsen geboren, en groeide op als jongste in een gezin van zeven kinderen.

In '57 trouwde hij met Annie. Samen verhuisden zij naar de Looweg. Aan de Looweg werden ook hun kinderen, Alfred en Annetje geboren.

Johan's liefde voor zijn gezin. Een gezin waarin je je moest thuis voelen en dat vooral niet uit elkaar zou mogen vallen. Op de fabriek, waar hij als 14-jarige al is begonnen, draaide hij, naast zijn gewone werk als wever, ook nog weekenddiensten als portier. Ook materieel mocht zijn gezin niets tekort komen. Een drukke, maar gelukkige tijd.

De eerste grote tegenslag kwam met de ziekte van Annie. Uiteindelijk leidde het er toe dat ze niet meer thuis, maar in "De Hartkamp" te Raalte ging wonen.

Ondanks dat hij het erg moeilijk had met deze situatie heeft Johan altijd geprobeerd er iets van te maken.

Vakanties werden aangepast en dagelijks reed hij naar Raalte om Annie te bezoeken.

Op zijn eigen manier bouwde hij zo een nieuwe vriendenkring op.

Op dezelfde manier ging hij later ook zijn eigen ziekte te lijf en op dezelfde manier geloofde hij ook.

Niet star, maar open, eenvoudig, eerlijk en met humor. Johan stond voor eenvoud, eerlijkheid en humor.

Op het laatst waren ook deze eigenschappen niet meer toereikend en moest hij zich gewonnen geven. Gesterkt door het Heilig Sacrament der Zieken is hij overleden.

#### DANKBETUIGING

We danken allen voor de belangstelling en het getoonde medeleven tijdens zijn ziekte en na zijn sterven.

Annie Rensen-Holtmaat  
Alfred, Annet, Henk en Akko