



We gedenken in ons gebed

ANNA ADELHEIDA RENSING

weduwe van

GERHARDUS HERMANNUS TER DENGÉ

Zij werd geboren 12 september 1888 te Epe (Dtsl.)
Gesterkt door de H. Sacramenten der zieken, over-
leed zij 21 oktober 1968 te Losser. We hebben
haar lichaam te ruste gelegd op 24 oktober op
het r.k. kerkhof te Losser,

Na een geduldig gedragen lijden waarvan geen
genezing meer mogelijk was, is moeder van ons
heengegaan. Zij was een diepgelovige vrouw, een
bezorgde moeder voor haar kinderen en een goe-
de echtgenote voor haar man die haar reeds voor-
ging naar het eeuwig leven.

Dierbare kinderen, gedenkt vader en mij in jul-
lie gebeden opdat God ons moge roelaten tot de
eeuwige vreugde van zijn Koninkrijk.

Laat ons daarom bidden:

Goede Vader in de hemel, wil aan Uw dienaress
die door het geloof met U verbonden, geprobeerd
heeft het goede te doen, op de verdiensten van
Uw Zoon Jezus Christus, kwijtschelding verlenen
van al haar zonden en straffen en haar toegang
verlenen tot het Rijk van licht en vrede. Amen.

Druk : de Lange, Losser