

Wilt in uw gebeden blijven gedenken

## **Elisabeth Henrica Rensing**

die geboren werd te Epe (Duitsland) op 31 juli 1897. In Gronau sloot zij haar kerkelijk huwelijk op 25 sept. 1923

met **Gerhardus Johannes Vos**

die in Losser, thuis, stierf op 24 maart 1971. Tweemaal ontving zij de zieken-sakramenten en stierf volkomen rustig in „Oldenhove” te Losser op 12 oktober 1982. Op het kerkhof van de Maria Geboorteparochie te Losser werd zij begraven bij haar man op 16 oktober 1982.

---

Tot in hoge ouderdom was zij steeds zeer actief, met grote belangstelling voor haar gezin, daarnaast hielp zij in de zaak. Er bleef nog tijd over om aan mensen te denken, die het niet „breed” hadden. Zeker in de oorlogsjaren, maar ook er voor en er na. Zeer goed was zij zich bewust, dat ze al deze energie te danken had aan de Schepper van het leven. In latere jaren wandelde zij dagelijks zeer trouw naar haar parochiekerk. Wie zal haar dankbaarheid meten? Wie kan peilen, wat zij daar in de kerk aanbeval bij haar God en Heer? Typerend is wel, dat de laatste lichaams-

beweging, die zij maakte, een poging was om haar lichaam te tekenen met een kruis.

Mogen wij daarin zien, het kleine begin, dat wij op aarde maken? Dat is toch het teken, waarmee Christus de mensheid verlostte en ons allen aanbeval bij zijn Hemelse Vader? De uitgroei tot vrede, voor altijd, voor de mensen van goede wil.

Wij danken u hartelijk voor het medeleven en de belangstelling, betoond na het overlijden van onze lieve en zorgzame moeder en oma.

Kinderen en kleinkinderen