

†

In de stilte van de nacht, 11 juli 1991,
is in alle rust overleden

MARIA CATHARINA RENSING,

bijna 30 jaar weduwe van

JOHANNES GERHARDUS STEGGE.

Zij werd geboren op 5 september 1902
te Gronau (Dld.).

Na de Eucharistieviering op 15 juli in
de parochiekerk van de H. Maria Ge-
boorte te Losser, hebben wij haar te
rusten gelegd in het graf bij haar man
op het R.K. kerkhof aldaar.

Wie haar goed heeft gekend in haar
goede jaren, zal zich haar herinneren
als een sterke vrouw, recht door zee,
diepgelovig, zeer rechtvaardig. Zij was
niet bang uitgevallen en was strijd-
vaardig als het om onrecht ging bij
andere mensen.

Altijd druk in de huishouding; men-
sen die waardering verdienen omdat
ze de slechte tijden van de jaren der-
tig en veertig hebben meegemaakt.

Maar die sterke vrouw was ze nu niet
meer. Zes jaar geleden was een op-

name in St. Maartens-stede noodzake-
lijk geworden. Zij wilde koste wat het
kost niet bij de kinderen in, om geen en-
kele tot last te zijn. Maar het viel haar
niet gemakkelijk. Ze moest haar zelf-
standigheid inleveren. Na drie jaar werd
ze overgeplaatst naar het verpleeghuis
Oldenhove, daar is haar levenskaars
langzaam uitgegaan. Veel pijn heeft ze
moeten doorstaan, zodat wij naast het
verdriet ook blij zijn dat haar kruisweg
ten einde is.

In het sacrament van de ziekenzalving
hebben wij haar kracht toegebeden.
Vol gelovig vertrouwen leggen wij haar
neer in de handen van God.

Zij moge rusten in vrede.

Voor uw meeleven, voor uw aanwezig-
heid bij haar uitvaart en begrafenis
zijn wij u zeer erkentelijk.
Wij hebben uw belangstelling zeer op
prijs gesteld.

Kinderen, klein- en
achterkleinkinderen.