

He served



Gerard, wat zal het stil zijn nu jij er niet meer bent.

Je was een man en vader om van te houden. Je was er altijd als het nodig was, hoe druk je het ook had.

Je was dan met veel aandacht erbij, betrokken, behulpzaam, zorgzaam en gretig om dingen aan te pakken.

Hoewel je jezelf niet op de voorgrond stelde was je duidelijk aanwezig in het contact met anderen. Je maakte het bij voorkeur anderen naar de zin, zonder je kritische kant te verliezen.

33 jaar hebben we lief en leed gedeeld. We konden goed met elkaar praten, wat hadden we het fijn samen. We kunnen je niet missen, we zouden je nog zo graag in ons midden willen hebben.

Juist op de dertigste verjaardag van Bas, je jongste zoon, stond je hart te lang stil en begon het einde. Je bleef nog even onbereikbaar in ons midden, dat heeft geholpen bij het afscheid nemen.

Nog kort geleden vierden we je 40-jarig jubileum bij je zaak, Reukers Bouw. Veel waardering viel je ten deel. Je genoot er volop van, maar bleef bij al dit succes bescheiden en eenvoudig. Je zaak was immers je passie.

Samen met je broers Jan en Wim heb je je onvermoeibaar ingezet en met je zeer grote doorzettingsvermogen veel hobbels genomen.

Je was echt een man van de praktijk. Je hebt jezelf ontwikkeld en gevormd tot het hoge niveau waarop je functioneerde.

In een actief verenigingsleven vond je de broodnodige ontspanning in je hectische bestaan.

Je zoons heb je ruimschoots de kans gegeven verder te studeren, hoewel je vaak moeite had met de enorme kloof tussen theorie en praktijk.

Nu is er plotseling een eind gekomen aan je leven. Voor ons zal het zeer zwaar zijn zonder jou verder te moeten. Gods wegen zijn ondoorgroendelijk. Moge hij ons kracht en vertrouwen geven.

Gerard, bedankt voor alle liefde die je ons gaf. Rust zacht en tot een blij weerzien.

Gerard Reukers

Geboren op 14 juni 1943 in Groenlo
Overleden op 13 oktober 2001 te Nijmegen

Lieve Pa,

We zijn je dankbaar voor alle steun en liefde die je ons hebt gegeven, ook al was het wel eens moeilijk om hier tijd voor vrij te maken, maar als het nodig was stond je altijd voor ons klaar.

Je hebt vol passie en overgave geleefd. Naast alle goede zorg en steun voor je naasten heb je gelukkig een leven kunnen leiden op een manier zoals jij dat wou.

Samen met je broers Jan en Wim heb je het bedrijf van je vader laten groeien tot een mooie, bloeiende zaak, waarvan we weten dat je hier erg trots op was, maar waar je, zo bescheiden als je bent nooit te koop mee liep.

De fijne vakanties met ons gezin, en later alleen met ma blijven mooie herinneringen. Ook het geluk en de soms zware momenten welke je met ma deelde zullen ons altijd bij blijven.

Pa, helaas hebben we je te kort mogen meemaken, maar ik koester de gedachten dat je een mooi en fijn leven hebt gehad.

Je hebt geleefd in de lijn van een topsporter. Je bent gestopt op je hoogtepunt!

Jou geest zal altijd in ons voortleven.