

Ter dankbare herinnering aan

## Hendrikus Arnoldus Wilhelmus Reuling

echtgenoot van

Everdina Maria Schoenaker

Hij werd geboren op 25 juli 1929 te Duiven. Op 4 december 1994 overleed hij in het ziekenhuis te Zevenaar. Op 8 december was de uitvaart voor hem in Duiven en de begrafenis op 't Heijlige Lant.

Henk hield van regelen en bezig zijn. Hij had overal belangstelling voor en wilde iedereen helpen die een beroep op hem deed. Zo ging hij zijn eigen weg, was druk met zijn werk, maar ook met het verenigingsleven. Hij zette zich in o.a. voor het schoolbestuur, voor het parochiebestuur, voor de videoclub en de buurtvereniging en tot het laatst voor zijn koor Liberamente. Henk was ook een natuur mens, die plezier had in zijn moestuin, op de camping en vooral in lange, vroege wandelingen door het bos. Hij genoot van het leven, van zang en van humor en van discussie op zijn tijd. Hij hield van koken, lekker eten en van feesten met veel mensen om zich heen.

Toen hij in 1989 vervroegd uit het werk stapte, kwam hij nog tijd tekort. Want hij was altijd bezig met karweitjes,

ook voor zijn kinderen wanneer die hun eigen woning inrichtten. Hij kon niet alles waarmaken wat hij graag toezegde. Toch nam hij ook alle tijd voor bezoek en met name voor zijn kleinkinderen. Vooral als zijn vrouw Diny hem nodig had, was hij er helemaal voor haar.

Nu hij na een korte ziekte onverwacht is gestorven, voelen wij ons geslagen; en tegelijk dankbaar voor alles wat hij ons heeft gegeven, zijn inzet, zijn glimlach, en zijn uithoudingsvermogen.

*Eeuwige God,*

*het leven van Henk was een geschenk aan ons.*

*U ontvangt het van ons terug,*

*rijker en gaver door trouwe vervulling van*

*zijn aardse taak.*

*Wij bidden U: Maak uw beloften aan hem waar,*

*en omgeef hem met het licht van uw eeuwigheid,*

*waar duizend jaren zijn als één dag;*

*en laat ons, eenmaal verenigd worden met hem*

*die we zo graag nog langer in ons midden hadden gehad.*

*Dat vragen wij U door Christus onze Heer.*

*Amen.*

Voor uw belangstelling en medeleven tijdens de korte ziekte en rond de begrafenis van mijn man, onze vader en opa danken wij u van harte.

Familie Reuling