



**DANKBARE HERINNERING AAN
Johannes Frederikus Reusen**

echtgenoot van

Johanna Christina Ebbers

Geboren 15 oktober 1890 in De Heurne (Dinxperlo), overleed hij plotseling, nog gesterkt door de H. Zalving, op 1 februari te Linteloo. Wij legden zijn lichaam 5 februari te ruste op het R.K. Kerkhof van Breedenbroek in afwachting van de blijde Dag der Verrijzenis.

Reeds lang voorbereid op vaders dood, kwam dit afscheid voor ons allen toch nog onverwacht. We weten echter, dat God zijn trouwe dienaar niet onvoorbereid heeft aangetroffen. Levend vanuit een diep geloof, was hij een trouwe levensgezel voor moeder, een bezorgde vader voor zijn vele kinderen, een belangstellende opa voor zijn talrijke kleinkinderen.

Als gezegd wordt: „Het is ook een roeping om ouders te zijn van een priester,” dan geldt dat woord bijzonder voor vader en moeder: Immers zelfs twee zoons mochten zij priester zien worden om verweg buiten onze grenzen iets van Christus' Blijde Tijding aan mensen te brengen. Dierbare vrouw, wees niet langer bedroefd, maar sterk in het besef, dat wij in liefde met elkaar verenigd blijven en dat gij de band blijft, die onze kinderen verbindt.

Beste kinderen en kleinkinderen, houdt moeder in ere, blijft haar steeds tot steun, bewaart het geloof van jullie ouders en weest eensgezind. Beste Johan en Harrie, gedenkt mij in Uw viering van de H. Eucharistie. Moge God aan Uw werk zegen en vruchtbaarheid blijven schenken. Al mijn dierbaren, dank voor Uw liefde. Blijft voor mij bidden.

MOGE HIJ RUSTEN IN VREDE.