



In Memoriam

THEODORA JOHANNA MARIA
REUVEKAMP

Zij werd geboren te Borne op 28 mei 1921 en overleed in het verpleegtehuis St. Elisabeth te Delden op 23 juni 1979. De uitvaartdienst vond plaats in de St. Stephanuskerk te Borne op 27 juni, waarna zij werd begraven op het r.k. kerkhof aldaar.

Dora, zoals zij gewoon heette, had een goede aard en haar geestesgaven hebben bij haar niet de kans gekregen zich te ontplooien, want al heel vroeg werd zij gewond, toen haar moeder haar ontviel.

Zij heeft zeker ook een stuk onbezorgde jeugd en vreugde gekend, maar naar menselijke maat heeft het leven haar niet die inhoud gegeven, die mogelijk was geweest.

Haar gave hart zal bij God in de hemel tot volle ontplooiing kunnen komen.

Zij heeft wel mogen ervaren, dat velen in de familiekring van haar hielden.

Het verlies van haar vader enige jaren geleden heeft haar broze leven sneller ondermijnd dan vermoed werd, doch nu zal ze de vertroosting ervaren waarvan de psalmist spreekt:

God is mijn herder, mij zal niets ontbreken:
grazige weiden heeft Hij mij bereid
mijn ziel verkwikt Hij aan koele beken,
Hij heeft mij in het rechte spoor geleid.

Hij wijst mijn pad, Zijn naam is mij een wapen:
al trek ik door een dal van dood en pijn,
ik kan mij nederleggen om te slapen:
Zijn sterke staf zal mijn vertroosting zijn.

(Ps. 22, 1-8).

Voor het meeleven en de goedheid die Dora heeft mogen ervaren, zeggen wij U oprechte dank.