

Wilt in Uw gebeden blijven gedenken
de ziel van

Gerhard Norbertus Reuver,

sinds 5 augustus 1955 weduwnaar van

Maria Johanna Vennegoor

Hij werd geboren 6 juni 1894 te Weerselo, 25 oct. 1957 overleed hij, terwijl hij gesterkt werd door de laatste genademiddelen van de H. Kerk; 29 okt. werd hij begraven op het R.K. Kerkhof te Oldenzaal.

Steeds zullen wij ons blijven herinneren zijn opgewekte humoristische natuur, zijn eenvoud en plichtsbetrachting. Veel hield hij van zijn dierbare vrouw, kinderen en enigszins broer. Met iedereen kon hij bevriend zijn en vooral de kinderen kenden Pa Reuver.

Hij was een groot liefhebber van de natuur, en zelfs vlak voor zijn sterven maakte hij een reisje door zijn jachtterrein. Dat gaf hem nieuwe moed in zijn benauwde ogenblikken. Heer, mag Uw dienaar nu verblijven in de eeuwige jachtvelden om daar te genieten van het werkelijk mooie, de hemel, waar U een eeuwigdurend geluk hebt bereid voor hen, die U liefhebben? Zelf zei hij immers enkele dagen voor zijn sterven: „Ik heb een andere dokter...” Heer, laat hem daarom genieten van het eeuwige leven.

Dierbare kinderen, „eer uw vader met heel uw hart,

En vergeet nooit de smarten van uw moeder. Bedenk, dat ge aan hen het bestaan hebt te danken;

Wat kunt ge hun geven, voor wat zij gaven aan u? (Eccli. 7,27-28)

Moge hij rusten in vrede.