



In dierbare herinnering aan

Herman Johan Joseph Reuver

Echtgenoot van Dinie Reuver-Bombeld

Herman werd op 16 maart 1935 te Deurningen geboren. Na een arbeidzaam leven liet zijn gezondheid het de laatste jaren helaas niet toe ten volle van zijn verdiende oude dag te genieten. Toch genoot hij wel van hetgeen in zijn omgeving gebeurde. Hij toonde warme belangstelling voor een ieder. Helaas moesten we op 19 februari 2003 veel te vroeg plotseling afscheid van hem nemen. Wij legden Herman op 24 februari 2003 ten ruste op de begraafplaats te Deurningen.

Als derde zoon uit een groot gezin wonende op een boerderij, wist Herman al vroeg wat werken betekende. De oorlog dwong het gezin naar een klein onderkomen in Rossum te verhuizen. Toen de familie in 1946 weer met een jong-geborene werd verblijd, werd Herman wegens ruimtegebrek enkele jaren bij opoe ondergebracht. Ook daar beleefde hij enkele goede jaren.

In 1967 trouwde hij met zijn Dinie en ze vestigden zich aan de Pastoor Havinkstraat in zijn eigen gebouwde huis. Het aannemersbedrijf floreerde, dit was niet alleen zijn werk, maar ook zijn grote liefhebberij. Trots was hij vooral op de werken die hij voor zijn familie uitvoerde, waarbij de zogenaamde *Herman kwaliteit* spreekwoordelijk was. Naast zijn arbeidzame leven vond Herman tijd voor andere zaken. Herman was vanaf kleine jongen al lid van de voetbalvereniging DSVD. Bijna twintig

jaar voetbalde hij in het eerste elftal en eindigde uiteindelijk als veteraan. De jarenlange inzet voor de Fancy Fair te Deurningen zal bij velen in de herinnering blijven. Herman was graag het middelpunt van familie- of vriendenbijeenkomsten, zonder voor zichzelf een plek op te eisen. Hij was er, met warme belangstelling voor een ieder, genietend van de gezelligheid. Eenvoud en bescheidenheid sierden hem, maar als het nodig was bracht hij zijn mening naar voren. Voor vele neven en nichten was hij de lievelingsoom die altijd voor een grap of leuk verhaal open stond. Een speciale band had hij met Chris en dat was wederzijds. Geen mens kwam tussen oom *Hem* en *De jong*.

Herman was voor Dinie het fundament, samen vormden ze de bouwstenen van hun huwelijk, gehecht door een goede kwaliteit specie.

Helaas beperkte zijn gezondheid de laatste tijd zijn mobiliteit, maar dat weerhield hem er niet van zijn sociale leven voor zover mogelijk overeind te houden. Bezoecken aan familie of werkplaats en het regelmatige kaarten met zijn broers getuigen hiervan. De gelijkenis met zijn vader, naar wie hij was vernoemd ging vooral de laatste jaren verder dan alleen de naam. Herman was trots dat hij zijn vader's naam droeg.

Mijn dank gaat uit naar allen die een rol in Herman zijn leven speelden, zij het in familie of vriendenband, in sociale of sportieve zin. Dat u met mij Herman de laatste eer heeft bewezen geeft mij troost en vertrouwen.

Dinie Reuver-Bombeld
Pastoor Havinkstraat 13
Deurningen