



In dankbare herinnering aan

**Jo Lansink-Reuver**  
echtgenote van Ben Lansink

Zij werd geboren op 24 april 1926 te Oldenzaal en overleed op 23 oktober 1997 in het ziekenhuis te Enschede.

Na de uitvaartdienst in de St. Plechelmusbasiliek hebben we haar te ruste gelegd op de Begraafplaats te Oldenzaal.

Jo was een liefdevolle, zorgzame echtgenote en moeder, die het gelukkigst was wanneer zij was omgeven door haar man Ben, haar kinderen en kleinkinderen, voor wie haar werkelijk niets teveel was. Ze kon slecht tegen ruzie of gekibbel en probeerde conflicten altijd zoveel mogelijk met liefde en begrip op te lossen.

Ze kon zich er erg op verheugen wanneer een van haar kinderen op bezoek zou komen en deed erg haar best om het dan gezellig te maken. Zij was een lieve Oma voor een groeiende stroom kleinkinderen, een fantastische oppasmoeder voor Laura en zij toonde een speciale bezorgdheid voor kleinzoon Nick.

Jo was gelovig en heeft in haar leven veel gebeden. Niets kon haar van haar rotsvaste geloof afbrengen, dat zij later in de hemel zou

komen en daar haar overleden ouders en familieleden zou weerzien. Aan haar geloof heeft zij ook veel steun ontleend in tijden wanneer het allemaal niet zo gemakkelijk ging. "Wat er ook gebeurt, onze lieve Heer denkt altijd aan je" was een van haar lijfspreuken. Zij bad speciaal tot Maria, de H. Gerardus Majella en de H. Antonius.

Jo was een sociaal bewogen en strijdbare vrouw met een groot rechtvaardigheidsgevoel. Zij zette zich op haar eigen manier in voor de zwakkeren in haar omgeving en was lange tijd actief als ziekenbezoekster.

De laatste jaren heeft zij veel plezier en voldoening ontleend aan haar favoriete hobby: het schilderen met olieverf. Zij was er erg trots op dat alle kinderen wel een schilderijtje van haar aan de wand hebben hangen.

Jo zal in onze herinnering voortleven als een lieve vrouw, moeder en oma. Wij willen iedereen bedanken voor het medeleven met ons grote verlies.

Ben Lansink  
Kinderen en kleinkinderen