

Gedenk in het H. Misoffer en gebed

## Johanna Reuver

Weduwe van  
LAMBERTUS DAMINK

Lid der derde Orde v. St. Franciscus.  
Geboren te Losser 19 November 1860  
door de Genademiddelen der H. Kerk  
gesterkt, overleden te Oldenzaal  
13 Mei 1937 en den 18den d.o.v.  
op 't R.K. Kerkhof aldaar  
begraven.

---

Smartelijk was haar lijden, doch  
blijmoedig en volkomen onderworpen  
aan Gods H. wil, bracht zij het  
offer van haar leven.

Haar nagedachtenis zal in zegen  
blijven, want zij was bemind bij  
God en de menschen.

Zij was een sterke vrouw en als  
een teedere moeder een voorbeeld  
voor ons in geloof en plichtsbesef.

Eenieder waardeerde de goedheid  
van haar hart, de minzaamheid van  
haar karakter; een ieder hield van  
haar, omdat zij zichzelf vergat en  
dacht aan anderen.

Zoolang ze bij ons was, hebben  
we geluisterd naar haar lessen en  
er naar gehandeld; nu ze heen is  
gegaan, missen we haar, maar in  
den hemel bidt ze thans voor ons  
allen.

Mijn dierbaren, ik dank U voor  
de goede zorgen die ge voor mij  
hebt gehad; wilt me niet vergeten  
en bidt voor mij.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

(100 d. afl.)

Zij ruste in vrede.