

In de vrede van Christus rust

## **Wilhelmus Cornelis de Reuver**

**echtgenoot van**

**Christina Berdina Jacoba van Rhijn**

Geboren te Wamel 11 september 1926 en  
aldaar overleden op 9 februari 1974, na voor-  
zien te zijn van het H. Ollesel. Hij werd  
begraven op het R.K.-kerkhof te Wamel op  
13 februari d.a.v.

†

Diep geschokt zijn we allen door het zo plot-  
selinge heengaan van onze geliefde man en  
vader. Natuurlijk, hij was al geruime tijd ziek,  
maar dit hadden we zelfs niet kunnen vermoeden  
Ook al is het nog zo moeilijk, toch willen we  
proberen Christus na te zeggen: Heer niet mijn  
wil geschiede, maar de Uwe.

Hij was een man van grote plichtsbetrachting,  
die al zijn werk nauwgezet volbracht. Daarom  
moet het voor hem een groot kruis zijn geweest  
niet meer te kunnen werken en door zijn ziekte  
steeds meer menselijke contacten te moeten  
verliezen. Maar ook dit had hij aanvaard en er  
zich bij neergelegd. En het viel op, dat hij,  
terwijl hij menselijkerwijze gesproken, toch zo  
weinig aan het leven had, zo tevreden was, zo  
opgeruimd, en even vriendelijk bleef als altijd.

Daarom zullen we hem erg missen, des te meer  
omdat hij het laatste jaar altijd thuis was.

Lieve vrouw en kinderen, de mens wikt maar  
God beschikt. Blijft daarom op de Heer ver-  
trouwen en zoekt kracht bij Hem.

Ik dank jullie voor alle liefde en zorg. Gij zijt  
altijd goed geweest voor mij. Blijft nu voor  
elkaar zorgen. Laten wij in onze gebeden aan  
elkaar blijven denken.

Voor de vele bliken van medeleven, betoond  
na het onverwacht overlijden van mijn allerliefste  
man en onze goede en zorgzame vader, betuigen  
wij U onze oprechte dank.

**C. B. J. DE REUVER - VAN RHIJN  
EN KINDEREN**

Wamel, februari 1974  
Kasteelstraat 28