

Bid voor de Ziel van Zaliger
Antonius Bernardus Reuvers,
Echtgenoot van
Johanna Elisabeth Veltkamp.

Geboren te Avereest den 25 Febr. 1880, tijdig
voorzien van de H. H. Sacramenten der ster-
venden na een langdurig en geduldig
lijden overleden te Overdinkel den 2en
Juli 1919 en den 5en daaropvolgende
op het R. K. Kerkhof aldaar
begraven.

Benauwdheden en pijnen overvielen mij,
doch kloekmoedig verdroeg ik alle lijden
daar ik mijne hoop stelde op God.

Ps 114. II Mach. 7.

Geheel overgegeven in Gods H. Wil, als
een martelaar met een voorbeeldige zacht-
moedigheid geleden, gesterkt door het zoete
vertrouwen op de Hemelsche belooning, gaf
hij zijne sterke ziel in de handen van haren
beminden Heiland, Wien hij zoo menigmaal
met vurige liefde op zijn sterfbed ontvan-
gen had.

• Dierbare Echtgenoote en Kinderen! weent
niet over mijner dood. Verheugt u veeleer,
dat ik in het Huis des Vaders het loon mijner
werken ontvang en daar op u wacht, om
eenmaal te zamen vereenigd voor eeuwig te
leven.

H. Ephrem.

Mijn Jezus, barmhartigheid! (300 d. afl.)

Dat hij ruste in vrede. Amen.