



Een dankbare en blijvende herinnering aan

Bernard Gerhard Reuvers

die op 3 oktober 1916 in Osnabrück geboren werd. Hij was 57 jaar gehuwd met Johanna Maria van der Woning.

Op 9 september 1999 is hij, na het ontvangen van het Sacrament van de Ziekenzalving, overleden in het Medisch Spectrum Twente te Enschede.

We hebben hem op 13 september, na de Uitvaartviering in de Maria Geboortekerk, te rusten gelegd op het R.K. kerkhof.

Met veel verdriet, maar ook met veel dierbare herinneringen aan zijn leven, moeten wij afscheid nemen van deze lieve man, vader, grootvader en overgrootvader. Hij was altijd zeer zorgzaam voor zijn vrouw en kinderen. Samen met moeder bouwde hij een groot gezin op en hij heeft er hard voor gewerkt. Handig als hij was maakte hij veel spealgoed voor de kinderen. Met veel aandacht volgde hij zijn 9 kinderen, toen ze een eigen gezin opbouwden en hij beleefde ook veel vreugde aan zijn kleinkinderen en achterkleinkinderen. Maar ook het verdriet bleef hem niet bespaard.

Hij moest afscheid nemen van een schoonzoon, een dochter en een kleinzoon.

Zijn hobby was fotograferen en filmen. Dat deed hij met veel plezier. Hij had ook veel liefde voor de muziek. Als een zeer gelovig mens heeft hij van jongs af aan in verschillende kerkkoren gezongen. Ook was hij medeoprichter van het Martinikoor.

Bijna vijf jaar geleden verhuisde hij, samen met moeder, naar St. Maartens-Stede. Ook daar heeft hij zich actief ingezet voor zijn medebewoners. Gedurende het laatste half jaar kreeg hij met gezondheidsklachten te kampen. Langzaam werden zijn lichamelijke krachten minder, maar geestelijk bleef hij sterk. En tot het laatst ging zijn aandacht en belangstelling uit naar anderen.

Vredig is hij ingeslapen, ook al vond hij het moeilijk om moeder achter te moeten laten.

We bevelen hem aan bij God, dat hij leven mag in Zijn Vreugde en Zijn Liefde.

Gerhard, vader, grootvader en overgrootvader, bedankt voor je werken en zorgen voor ieder van ons. Rust nu in de Vrede van God!

We zijn u dankbaar voor uw medeleven, betoond tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn lieve man, onze zorgzame vader, schoonvader, groot- en overgrootvader.

J.M. Reuvers - van der Woning
Kinderen, klein- en achterkleinkinderen